

Skapa din egen religion/livsåskådning!

Deltagarna i religionskunskap på Geijerskolan har i vår fått i uppgift att skapa sina egna religioner och livsåskådningar. Här är några exempel från det vi har kommit fram till.

Min livsåskådning.

Aldrig ensam.



I en värld där vi alla kan finnas till, en värld där vi alla får vara de vi är, i en värld där ingen någonsin ska behöva känna sig ensam. En livsåskådning i enkelhet, ödmjukhet och kärlek.

Respekt, kärlek, etik och moral är viktiga delar av livet och enligt mig blir man ovetande i dessa viktiga aspekter om man inte lär sig detta från början och kan förstå innebörden av det.

Min livsåskådning ska handla om frihet (att vara och känna sig fri) att känna sig älskad, respekterad, betydelsefull och jämställd. Jag vill att alla medverkande ska ha en fin tro på sig själva och på andra, jag vill att vi ska respektera varandras olikheter och likheter, tankar och

känslor. Jag vill att vi ska älska oss själva. Att vi ska ta vara på varandra och uppskatta varandra.

Reglerna i min livsåskådning återspeglas av delar i den svenska regelboken. För att ett samhälle ska fungera så måste det finnas regler att förhålla sig till annars blir det lätt problem. Det som inte kommer att accepteras i min livsåskådning är krig, våld, orättvisor, hat, kränkning, nazism, rasism, missbruk, och dylikt. Det som är viktigt i min livsåskådning är att det inte ska finnas någon diktatur, ingen ska behöva känna sig styrd av någon annan. Alla ska vara fria och ta sitt eget ansvar. Alla ska ha yttrandefrihet. Alla ska ha rätt till fri sjukvård, tandvård, skolgång, och rehabilitering. Det är så mycket som behövs för att man ska må bra i livet och med sig själv. Vi har olika erfarenheter som vi berörs av och kanske även formas av men grundpersonligheten finns alltid där. När man har bearbetat de erfarenheter som har varit jobbiga läker man med tiden.

Några exempel på sådant som jag vill att vi i min livsåskådning ska jobba med är mänskliga rättigheter, jobba med att få felaktigt dömda fria, jobba med UNHCR och att försöka förbättra folks liv i hela världen. Jag vill att vi ska återställa världen till en fin plats, en harmonisk plats utan krig, svält och elände. Några människor som är en stor inspiration är Florence Nightingale, Nelson Mandela, Sioma Zubicky, Elizabeth Gilbert och många fler. Alla eldsjälur som kämpar för människor, rättigheter, djur och natur. De som offrat stora delar av sitt liv i fängelse för att hen har haft en egen åsikt. Alla människor som på ett eller annat sätt förändrar världen. Vi kan se lärarna på Geijerskolan som ett exempel. De jobbar och kämpar för oss elever. De lär ut och gör allt de kan för att vi ska utbildas och få förståelse inför det vi läser. De jobbar både i skolan och på fritiden med våra uppgifter och svarar på våra mejl. De lägger ner stort engagemang och hårt arbete i oss som är elever på skolan. Lärarna uppmärksammar och respekterar oss precis så som vi är. De jobbar individuellt med oss alla för att vi ska få de bästa möjligheterna i vår utbildning. (En STOR eloge till er lärare!) Vi lär oss mycket av varandra! Alla kan göra skillnad. I många fall gör det lilla det stora och kan rädda livet på någon, stärka självkänslan och självförtroendet. Det räcker med att en människa uppmuntrar och tror på en. Vi förändras hela tiden och med ett öppet sinne kommer man långt.

I dagens samhälle är vi beroende av att bli bekräftade, att få bekräftat att vi är bra som vi är och i många fall ändrar vi oss själva för att passa in. Oavsett om det sker medvetet eller inte.

Det kan handla om utseende, beteende, ett sätt att röra sig på, ett sätt att prata på eller ett sätt att leva på. Vi är snabba och ”duktiga” på att döma varandra och oss själva. Att försöka ändra på sig själv för att passa in i en grupp är inte bra och att känna att man måste göra det är nästan värre. Man måste komma ihåg att man är bra precis så som man är och att man aldrig behöver ändra sig för någon annan. I min livsåskådning kommer alla individer att få vara de individer de är. Ingen behöver någonsin känna sig utanför eller att man inte är bra nog. Vi är den bästa versionen av oss själva och det finns ingen som är likadan. Vi är den bästa versionen av oss själva och lär så länge vi lever.

Alla människor från hela världen är välkomna i min livsåskådning, alla får vara delaktiga och alla får vara med. Vi kan dela erfarenheter, lära av varandra, ha ceremonier och temadagar med sång, musik, dans, sport och det som ”medlemmarna” har som intresse. Det finns en plats för alla.

Helst skulle jag önska att man kunde vakna upp till en morgondag utan krig, svält och elände, i en värld där problemen är betydligt mindre och oroväckande men samtidigt får vi inte glömma bort det fina. Det finns så mycket vackert och fint i världen. Just i Sverige har vi det underbart och det är jag oerhört tacksam för.

Namnet för min livsåskådning är **aldrig ensam**. Jag har valt det namnet för att innebörden av meningen är så viktig. Det är många som känner sig ensamma och som inte har någon men i min livsåskådning ska ingen någonsin känna sig ensam. Alla är lika mycket värda och alla ska behandlas på samma sätt oavsett våra olikheter.

Symbolen jag har valt för min livsåskådning är en blomma med namnet smörboll.

Blommans betydelse: Följ ditt hjärtas röst.



Elinor Bergström.

HEONE-THE HOLY ERECTORS OF NEW EDEN



Sektens symbol med slogan "*Aedificate Paradisum ad deum*"
"*Bygg paradiset, för gud*"

Året var 1975 och det var sommar i Wichita, Kansas.

I denna stad så bodde det en gammal pensionerad teologiprofessor vid namnet Mordecai Wilkinson.

Mordecai hade påbörjat byggnationen av sitt nya hus när han tittade upp genom takfönstret han precis hade installerat och hörde en gudomlig röst tala till honom som uppenbarade för honom att det inte var ett vardagligt hus han byggde utan istället det "nya Eden".

Denna röst påpekade även att detta var den heligaste av uppgifter och att byggnationen inte fick avslutas förens dagen då rösten återigen yttrade sig.

Han blev även beordrad att sprida detta vidare och värva lojala lärjungar.

Mordecai kunde inte svika guds ord och började predika om detta på stadens torg. Det tog inte allt för lång tid för en skara av diverse människor att ansluta sig till detta heliga uppdrag, att fortsätta konstruktionen av det "nya Eden".

Samtidigt som han var ute och rekrytera så skrev han även en helig bok som han kallade för "Manual of the Holy Construction of New Eden"

I denna bok så dokumenterar Mordecai sitt möte med gud och villkoren och budorden kring konstruktionen av detta "paradis"

1. Avsluta inte konstruktionen av Eden före datumet 2102, året då gud talade om för Mordecai att domedagen skulle komma.
2. Försvara Eden med era liv
3. Föröka er

Trots att de snabbt blev förlöjligade i media så ändrade det föga och än idag så håller de på. Huset är nu mer lik en gigantisk inbyggd stad där samtliga medlemmar och deras familj nu bor och "det heliga arbetet" fortsätter även efter profetens död, både dag och natt.

Efter Mordecai's död så tog hans son William över, det var bestämt sen innan att titeln för sekten skulle föras ner ifrån profeten själv, då det var han gud pratade med.

Ynvei - Det nyupptäckta Khee-folket i Burma och deras skapelsemyt.

Från intet kom det två gigantiska moln, ur dessa moln kom det massiva blixtar. Blixterna från det övre molnet slog ner i det undre i hundratusentals år, sakta men säkert så började då ett klot ta form. Detta klot var nu tomt och kallt, så sedan skapades solen. Ur blixterna så skapades även Ynvei. Han drogs ner mot det nyformade klotet och satte igång med att så. Han skapade gröna dalar, djupa skogar och brukbart land. Han formade bergen från leran som fanns och grävde djupa kanaler och sjöar. Hans mästerverk var haven. När han var färdig med sin skapelse så började det regna och blixten slog återigen ned i honom, han splittrades till miljontals delar och ur dessa delar växte det fram liv av alla sorter. Hans huvud flög upp i himlen och blev månen och han fick kontroll över havet han hade skapat.

Ur hans ögon skapades man och kvinna, för genom dem skulle han se. Han sade till människan att ta vara på hans skapelse och hålla ordning på det han skapat, för om dagen kom där de slutade så skulle jorden också splittras, likt han själv.

Skapelseberättelsen har en enbart muntlig tradition och har aldrig blivit nedskriven förens nu.

Blixten är deras mest heliga symbol då de ser den som skapelsen själv, alla deras ritualer och ceremonier hålls under åskväder.

Dessa ritualer tar oftast formen av dans och sång, dessa handlar ofta om hur Ynvei skapade jorden.

I varje stam så finns det en shaman, vars uppdrag det är att föra deras myter vidare till nästa generation och att hålla i de ovannämnda riterna. Att bli shaman brukar gå i led från far och son, men vi har sett enstaka fall där även döttrar kan bli shamaner, Om de anses vara spirituella nog.

De anser att naturen är helig och den får inte skändas, och för varje träd de faller och för varje djur som de dödar så måste de be och tacka Ynvei för sin skapelse.

De blev upptäckta på sent 90-tal då de hade attackerat skogsarbetare i regionen och slagit sönder deras skogsbruksmaskiner. Detta ledde till att skogsarbetarna nu hade beväpnade vakter med sig. Khee-folket gick återigen till attack och tre stammedlemmar förlorade sina liv i sammandrabbningen. Efter detta så försvann folket från radarn ett bra tag. De hade emigrerat längre norr ut i skogen och övergav deras hemland.

De har sedan dess varit nästintill okontaktbara, det är först idag vi har lyckats få kontakt med dem och börjat dokumentera deras religion och levnadssätt.

Livsåskådning

Mehdi Mohammed

Paulo Danneker

En tro på naturen, yoga är ett uttryck och en känsla som är en del av ens liv.

Regler: Respektera naturen, både människor, djuren och skogen

Och uppnå något högre.

Om du inte respekterar din kropp då respekterar du inte naturen

Eller dig själv.

Yoga är en del av ditt liv, känn dina känslor.

För du har respekt till naturen.

Om du inte känner dina känslor

Då är du inte en människa.

Allt runtomkring dig är en del av naturen.

Vi måste leva i en fridfull miljö.

För varje person som dör så ska man plantera ett träd eller en buske för att kunna ge tillbaka till naturen så det blir mer grönt och planeten inte blir skadad.

Inga besprutade grönsaker eller frukter.

Man ska inte fiska med trålare, men i småbyar där det är svårt att odla eller ha boskapsdjur får man fiska med nät, men man får inte ta upp för mycket fisk för sig själv.

1 april firar man att våren är kommen, 1 september firar man att hösten har kommit.

Jag kom till Sverige 2015, jag var väldigt hängiven till min religion de första två åren och sedan hade jag svårt att anpassa mig till ett land, jag glömde en del saker, jag är inte fanatiskt religiös. Jag respekterar varje religion och ras. Jag tror det vackraste och roligaste är att leva fritt.